

Klasnieuws wolven



editie 4: december 2024

Project middeleeuwen

Hoofd: Leven in de middeleeuwen, hoe was dat?

De leerlingen hadden heel wat onderzoeksvragen die we in 4 subthema's hebben gebundeld:

- 1) Hoe zag de Europese wereld er toen uit en wie had de macht?
- 2) Hoe was het om als kind in de middeleeuwen op te groeien?
- 3) Hoe komt het dat de mensen toen minder lang leefden?
- 4) Welke kunst en uitvindingen waren er toen?

We gingen zelf op zoek naar antwoorden.



Handen

We hebben heel wat vaardigheden rond begrijpend lezen en schrijven ingeoeffend. In december kwamen deze zaken aan bod:

- informatie verwerkt tot een tekst met alinea's
- presentatie gemaakt in Google presentaties
- presenteren

SCHAKEN



PIC-COLLAGE

presentatie middeleeuwen



PIC-COLLAGE

Hart

- We keken samen naar de film 'Kruistocht in Spijkerbroek'. Leerrijk en ontspannend na een drukke toetsenperiode.
- We waren erg enthousiast om te leren schaken. Een spel dat zijn oorsprong kent in India maar sinds de middeleeuwen tot bij ons is geraakt.
- We leerden een middeleeuwse dans die we op het Winterforum hebben gebracht.



Wat willen we nog graag delen?

Bezoek van de Sint

De Sint zag dat de wolven braaf zijn geweest. Als verrassing kregen ze enkele nieuwe boeken en een leuk gezelschapsspel.



Frans

We oefenden enkele zaken extra in, zodat we goed voorbereid waren voor de toetsenperiode!

Muzische

- In de maand december is het cadeautjestijd! De leerlingen hebben zich keihard ingezet om hun ouders een mooi nieuwjaarsgeschenkje te kunnen geven.



Ontspanning

Na al dat studeren en toetsen maken, was er tussen de kindcontacten door, ook even tijd om te ontspannen!



Acties voor de Warmste Week

De leerkrachten van de levensbeschouwelijke vakken zorgden samen met de leerlingen voor vlamme wenskaarten. Het koor toonde het beste van zichzelf tijdens hun optreden. Deze acties hebben een mooie cent opgeleverd voor de Warmste Week. Goed gedaan parels!



Winterforum

Een sfeervol winterforum voordat de kerstvakantie van start ging. Wat hebben de leerlingen heel wat moois getoond! Ook de wolven hebben indruk gemaakt met hun middeleeuwse dans. Prettige feestdagen!